



SCHRIJVERS IN DE LES

Een spannend verhaal schrijven of een ontroerend gedicht, hoe doe je dat? Hoe komt een schrijver aan z'n ideeën? Heeft hij misschien geschreven over zichzelf? Dit zijn een paar van de vragen die in je hoofd kunnen blijven zitten na het lezen van een boek of die je hebt bij de start van een schrijfo opdracht. Daarom nodigen wij regelmatig schrijvers uit om in de les deze vragen te bespreken met onze leerlingen.

GASTLESSEN

Soms nodigen we schrijvers uit om te komen praten over de boeken die ze hebben geschreven. Ter voorbereiding lees je dan een boek van de schrijver en bereid je de komst van de schrijver voor met je docent Nederlands. Tijdens het schoolbezoek gaan gesprekken over personages en gebeurtenissen in de boeken, maar ook over persoonlijke zaken uit het leven van de schrijver. Dan blijkt dat ook zij in hun schooltijd, net als de leerlingen van nu, leuke en minder leuke vakken hadden, te laat kwamen, strafwerk kregen, gepest werden, verliefd waren, etc.

WORKSHOPS

Ook nodigen we schrijvers en dichters uit om uitleg en adviezen te geven bij het schrijven van verhalen en gedichten. Ze geven dan een workshop, zodat je zelf aan de slag kunt gaan met het schrijven van verhalen en/of gedichten. Iedere schrijver en dichter heeft een eigen manier van werken en het helpt om met hun uitleg een begin van een verhaal te maken of om interessante personages te scheppen. Tijdens die workshops zien we vaak dat leerlingen enthousiast én verbaasd zijn over hun eigen werk.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

We werken bij bezoeken van schrijvers altijd samen met de Openbare Bibliotheek. Onze school heeft op de eerste verdieping een eigen locatie van de Openbare Bibliotheek van Hoogezand en daar kun je boeken lenen en reserveren. De medewerkers hebben vaak overleg met de docenten, waardoor ze leerlingen goed kunnen helpen. Alle leerlingen worden automatisch gratis lid van de bibliotheek.



ZO DOEN WE DAT OP HET ALETTA

We hebben inmiddels al veel bekende schrijvers op het Aletta mogen ontvangen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van de schrijversbezoeken.

In de brugklas kwam Tanja de Jonge langs om te vertellen over haar werk. De leerlingen hadden met elkaar het boek *Cyberboy* gelezen en daar een mooie opdracht bij gemaakt. Tijdens haar bezoek konden de leerlingen hun werk laten zien en vragen stellen. Ook vertelde ze over haar andere boeken. Na haar bezoek waren de boeken van Tanja de Jonge niet aan te slepen, zo enthousiast waren de leerlingen!

Caja Cazemier ging met leerlingen uit de tweede klas in gesprek over haar geschreven werk. Zij schrijft boeken over alles waar je als leerling mee te maken kunt krijgen, zoals vriendschap, verliefdheid, lachgas, social media, uitgaan, geweld, daten. Onderwerpen die aanspreken en daarom lezen veel leerlingen de boeken die zij schrijft met plezier.

Thomas Olde Heuvelt kwam op bezoek in de vierde klas toen hij net had gehoord dat zijn boek 'Hex' verfilmd zou gaan worden. 'Hex' is een heel spannend fantasy boek waar veel lezers enthousiast over zijn. Onder leiding van Thomas zijn leerlingen aan de slag gegaan met het creëren van interessante personages voor hun eigen verhaal dat ze moesten schrijven als opdracht voor hun fictiedossier.